

Overdenking - Geloof & Actie

“En hij stond op en ging naar zijn vader...”

Lukas 15:20

Iedereen krijgt te maken met moeilijke situaties in het leven. Situaties waar er nood is, twijfels naar boven komen of situaties waar geduld om op God te wachten opraakt. Misschien bevinden wij ons in een vallei van moeilijkheden en hebben wij de hoop opgegeven. Of vinden wij dat wij verder hadden moeten zijn in het leven dan waar wij nu zijn. Misschien hebben wij verkeerde keuzes gemaakt met als resultaat dat wij in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Wat doen wij dan? Wat moeten wij geloven en welke actie moeten wij ondernemen?

Er was een jongeman in de bijbel die in een moeilijke situatie terecht was gekomen door verkeerde keuzes te maken (**Lukas 15:11-32**). Uit schaamte, zelfveroordeling en schuld wilde deze zoon niet terugkeren naar zijn vader. Hij vond zichzelf het niet meer waard om zijn vaders zoon te zijn en wilde daarom terugkeren als dienaar van hem. Hoe kon zijn vader hem weer aannemen na alles wat hij had gedaan? Hoe kon de zoon zijn vader in ogen aankijken?

“En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.” **Lukas 15:20**

De zoon stond op en ging naar zijn vader. De vader was niet boos of teleurgesteld en wees zijn zoon niet af. Maar ontving hem met open armen, rende naar hem toe en kuste hem. Alsof dat nog niet genoeg was, gaf de vader hem de beste kleren, slachtte een vetgemest kalf en vierde feest omdat zijn zoon weer teruggekomen was.

God roept ons tot Hem en spreekt ons vrij van alles wat ons tegenhoudt om vrijmoedig tot Hem te komen. Het maakt niet uit hoe wij in bepaalde situaties terecht zijn gekomen, wat wij hebben gedaan of wat wij geloven over onszelf. Wanneer wij tot onze Hemelse Vader komen ontvangt Hij ons met open armen en geeft ons het beste van wat wij maar kunnen hebben en geeft ons alles wat wij nodig hebben.

Wanneer wij te maken hebben met schaamte, schuld, veroordeling, twijfel en alles wat ons van God afhoudt, juist dan moeten wij geloven dat God onze Vader is en ons ontvangt met open armen. Niet hoe wij onszelf zien, naar onszelf kijken of wat wij over onszelf geloven is hoe God ons ziet. God ziet u als Zijn kostbare zoon of dochter en zal dat altijd blijven doen en geeft daarom al deze dingen.

Geloof en actie zal een verandering brengen in onze situaties. Het maakt niet uit in wat voor situatie wij zitten, God viert feest met u wanneer u zich tot Hem keert en zal u alles geven wat u nodig heeft. Dus sta op en ga naar Uw Vader.

Teksten voor verdere studie: Zefanja 3:17; Romeinen 8:28-39
Lied om te beluisteren: Forever Jones – Time To Believe



Deacon Michaël Heijns