

Overdenking - Geloof & Actie

Twee hele belangrijke factoren in het leven van een Christen. Het zijn essentiële en onmisbare noodzaken. Geloof is volledig vertrouwen op God en actie is de handeling die uit dat vertrouwen volgt. Deze twee factoren vormen samen een formule voor doorbraak. In **Hebreeën 11**, het hoofdstuk dat deze maand tijdens de bemoedigingen en predikingen zo vaak genoemd is, staan voorbeelden van mensen die het onmogelijke gezien en meegemaakt hebben door geloof en actie.

De bekende spreker Myles Munroe heeft ooit gezegd, dat geloof ons dwingt tot actie.

Wat wordt daarmee bedoeld?

Jakobus 2:14 zegt: “Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat niet te zien is aan wat je doet?” (BB)

En in **vers 17** staat: “Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood.” (BB)

Zoals er gezegd wordt dat daden meer zeggen dan de woorden die iemand spreekt, zo is te zien aan iemands daden wat diegene gelooft. Actie kan dus gezien worden als het bewijs van het geloof, het wordt erdoor aangewakkerd. Het is een handeling vol vertrouwen uitgevoerd dat hetgeen waarvoor geloofd wordt gaat gebeuren zonder dat daar nog enig bewijs voor is. Dit wil zeggen dat actie niet makkelijk is, maar zeker wel mogelijk door te bouwen op God, die het beste met ons voor heeft.

Samen met gebed vormen geloof en actie een onmisbare sleutel in het leven waarmee het onmogelijke wordt vrijgezet door God.



Co. Jisca Heijns